

VÓÓR KERSTMIS

19 december 1952

Goeden avond vrienden,

Aan het begin van deze avond maak ik U weer op het volgende attent: Als wij van deze wereld tot U spreken, kunnen wij U niets anders geven dan dat wat wij van ons uit als waarheid zien, omdat wij nog niet tot volledige bewustwording gekomen zijn. Wij verzoeken U derhalve alles te controleren en kritisch te beschouwen. Dan nog dit: degenen die een draagteken met zich voeren en dit willen laten bekrachtigen kunnen dit doen. Het heeft niets te maken met inzegening of magie. Het is het instralen op edelmetaal, waaraan een zekere waarde wordt toegekend. Het beïnvloedt enigszins de drager. Het draagteken van Uzelf moet U ook weer terugkrijgen. Er mag geen verwarring ontstaan, omdat ieders persoonlijke uitstraling anders is. Hoe U dat wilt organiseren moet U zelf weten. Het is een soort amulet. De gedachte van naastenliefde is hierin gelegd. De bedoeling van deze bekrachtiging is om U te helpen Uw doelstelling te bereiken. Tevens wil ik U mededelen dat dit gebeurt volgens vroegchristelijke ritus door iemand die in zijn leven zoiets meerdere malen heeft volvoerd. Het zal plaatsvinden op de laatste avond voor het eind van het jaar na de pauze, de vragenrubriek zal dan vervallen. Het vragen stellen over het wereldgebeuren op de laatste bijeenkomst van dit jaar kan dus niet plaatsvinden. De voorlaatste spreker zullen wij in de gelegenheid stellen U alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Wij hebben nu de tijd vóór Kerstmis. Het is niets bijzonders. Deze tijd draagt zijn speciale kentekenen en er wordt een ander gevoelsleven tijdelijk in de mens geboren. Het gaat niet om de feestdagen waarbij men het werk neerlegt om enige dagen te rusten. Het is eigenlijk een vreemd en onbestemd gevoel. U zult tegenwerpen dat traditie nu eenmaal sfeer in deze landen brengt, 'n soort carnaval. Dit is zeer zeker niet voor Uw land het geval. Het kan zijn voor landen waar de kerststemming veranderd is van haar wezenlijke betekenis. U hebt zo'n onbestemd gevoel omdat U toch altijd weer een wonder verwacht. Wanneer het Kerstmis wordt dan worden de dagen wat korter en de mens sluit zich meer dan gewoon in zijn cocon van zijn huiselijk leven.

Er is veel gezelligheid maar in kleine huiselijke kring. Er is rust en juist wanneer er rust in U is, komen er dingen naar voren die anders door het dagelijks leven begraven zijn. Het is alsof de gehele wereld wacht op de een of andere Sinterklaas. Men weet dat het niet kan maar men wacht er op, juist alsof men een wonder verwacht. Wanneer wij overal de kerstsfeer voelen hangen en gebaklucht waarnemen, dan wordt alles een feest, dan worden wij sentimenteel. Dan komen de kerstbomen en slingers en zachte kaarsenvlammen en dennengroen in Uw huiskamer. Maar er is ook vaak een romantiek en dichtelijkheid die niet afhankelijk is van de omstandigheden, het is mogelijk dat er in U een wonder kan gebeuren, een vreugde kan ontstaan die een ander mens van U maakt, dat er in U een heilsbegeerte plaatsvindt. U denkt aan vrede op aarde, aan geen oorlog meer en aan gevulde magen en blijde gezichten. Dat is stoffelijk, maar Uw geest denkt in termen van innerlijke tevredenheid. Uw geest denkt niet aan beschaving als een hoog levenspijl, aan cultuur als het hoogschone; hij denkt aan bewustwording, aan tevredenheid. Ik herinner mij een kerstverhaal uit mijn jeugd: Er was een mens die ging op Kerstmis door de straten van een stad. Het is een heel eenvoudig verhaal. De muren van de huizen werden doorzichtig en hij kon door deze doorzichtige muren zien hoe de mensen in werkelijkheid zijn en leven. Dan voelt hij plotseling in zich opkomen de grote wens om te helpen. Dan komt er een engel en die zegt: Het is Kerstmis. Vrede allen die van goeden wille zijn. Het wordt nevelig en de muren staan weer in stoere rijen en hij bevindt zich weer in een echte stad met haar lijden en strijden en dan leeft hij weer verder en de dromen zijn voorbij. Het is een sprookje, maar dit houdt in dat wij ons niet meer moeten laten bewegen door rijkdommen, maar moeten proberen te zien hoe het werkelijke leven is. Als men teelt om nood te lenigen dan is er werkelijk een wonder gebeurd. Er moet geholpen worden waar dit nodig is. Als je je tot doel stelt, opklimmen, planten, verder gaan met je werk en oogsten. Zo'n mens kan tevreden zijn, zo'n mens draagt iets oneindigs in zich. Wij moeten trachten iets van het sprookje in ons wakker te roepen en U kunt zeggen, ik zie door de muren heen en er is gelegenheid tot begrijpen. Ik dank U voor Uw aandacht en geef het woord aan de volgende spreker. Goeden avond.

DINGEN DIE GAAN KOMEN

Goeden avond vrienden,

Natuurlijk is er kerstfeest op komst. Nu gaan we echter een ogenblik spreken over allerhande dingen die gaan komen, niet over stijging van effecten enz. Ik laat aan U over waarover wij kunnen spreken.

Vraag: Wij hebben een uiteenzetting gehad over stoffelijke dingen. Ik stel er veel prijs op als er over geestelijke begrippen een uiteenzetting zou kunnen worden gegeven.

Antwoord: Inderdaad. Wij hebben juist deze stoffelijke dingen besproken omdat die niets anders zijn dan een spiegelbeeld van wat er zich in de geest afspeelt. Het komende jaar is nog niet het belangrijkste. Een grote rol in deze gebeurtenissen speelt de planeet Mars oftewel onrust regeert. De spanningen worden zo groot dat elk materiële verloren gaat. De mens zullen we meer en meer zien keren tot datgene wat met de geest in verbinding staat. De meer dan normale mens zal zich wenden tot het geloof. De mannen van de wetenschap gaan denken over het verantwoordelijkheidsbewustzijn dat bij hen stijgt. We kunnen verwachten dat er het komende jaar een totaal nieuwe profeet of leraar zal opstaan, voor ons westelijk karakter niet geheel aanvaardbaar. Wij zullen zien het activeren van geestelijke waarden door stoffelijke handelingen. Ook zal het komende jaar te zien geven een groot aantal groeperingen op geestelijke basis, die een esoterische wetenschap verkondigen, echter star dogmatisch, waardoor samenhang optreedt. Een groot aantal verbindingen zullen met onze wereld in opstand komen. U zult veel geestelijke stromingen zien opkomen. Ik bedoel niet de al ontstane, maar die nog zullen ontstaan. Van belang is alleen maar wat U zelf kennelijk beroert.

Vraag: Zal er dit jaar een wereldoorlog komen?

Antwoord: Neen.

Vraag: Zal God een oorlog toelaten?

Antwoord: Een oorlog komt voort uit de vrije wil van de mensen. God kan hier als zodanig niet ingrijpen. Er worden waarschuwingen genoeg gegeven, maar de mens zelf roept de oorlog op. Een derde wereldoorlog is niet slechts een droom. De stormachtigheid van de mens is bepalend voor de rampen die tot stand komen. De onevenwichtigheid kan niet langer worden verdragen. Door de natuur komt de tegenstand. De mensheid heeft een les nodig. De mensheid is ook de aanleiding voor alle vreugde in de wereld. De wereld waarin U leeft is subjectief. De wereld varieert door Uw eigen waarnemen. Als zodanig hebt U ook zelf schuld aan het wereldgebeuren. Waar een groot aantal mensen zelf een wereld scheppen door gezamenlijke groepen, zo moet U de wereld zien waarin U leeft. Voor U is deze wereld werkelijkheid. Daar nu het bewust zijn uit U zelf komt, zouden wij moeten teniet doen hetgeen ons door God is gegeven. De mensen, elke persoon van de mensheid neemt de volledige verantwoording op zich. Het universele omvat het totaal. Het totale zal zich te allen tijde doen kennen aan zijn uitingen. Uit subjectieve waarnemingen kan een objectief feit naar voren komen. Een afdruk van Uw wensen kan niet groter zijn dan Uw bewustzijn. U drukt Uw wensen af in een totaal bewustzijn. Als U bv. iets wilt zien gebeuren en er zijn nog veel krachten, die dit zelfde willen, dan verzamelen zich zoveel krachten, dat het werkelijk zou gaan gebeuren. Probeert U mij eens op de voet te volgen. U denkt. U kunt alleen datgene denken, wat U kent, dat kunt U alleen verwerken. Het onbekende kan alleen verwerkt worden als er vergelijkingswaarden zijn vastgesteld. Er zijn dingen die niemand gezien heeft en als de wens daarheen gaat, zult U eerst die dingen moeten kennen. Er zijn in het heelal heel wat dingen, die de mens niet kent. U bent U van het bestaan niet bewust, U kunt ze dus niet wensen noch bereiken. Wanneer U trap na trap verder stijgt totdat U op een punt komt dat U het gewenste kunt onderkennen, en wanneer dan een aantal wezens ook die punten kennen, staan zij in contact met elkaar. Zij vormen dus een klein heelal. Zij vormen dan hun bewustzijn.

Vraag: Kunt U iets vertellen over de toekomst van Ambon? Ik heb zo'n vreselijk medelijden met de Ambonezen.

Antwoord: Het is helaas niet zo erg optimistisch wat daarvan te zeggen is. Zij hebben zich bewust gedistantieerd van het volk waarbij zij vertoeven. Er is een verwijdering ontstaan tussen deze groep en de bevolking waarbij zij op het ogenblik te gast zijn. Er kunnen daden gebeuren die niet verantwoord zijn.

In februari/maart a.s. kunt U maatregelen tegemoet zien. De gekoesterde wensen kunnen echter niet eens benaderd worden. Een ontevredenheidsgevoel blijft daardoor bestaan. Het is beter dat de Ambonezen die het land verlaten hebben blijven waar ze nu zijn, zodat zij niet als oproerige elementen zouden worden geëlimineerd. Als de zevende maand is gepasseerd dan zult U zien dat er zich drama's hebben afgespeeld en dat dit opzien zal baren en een en ander tot medelijden aanleiding zal geven. Deze bevolking en dit land voeren tot grote moeilijkheden. Een en ander is veroorzaakt door onverantwoordelijke daden. Vervaardiging van producten in gemeenschappelijke arbeid bv. van souvenirs zou misschien voordeel kunnen opleveren.

Ambon is al zeer in het begin door een te redelijke houding slachtoffer geworden. Het is dit geworden van een krijgerskaste. Wat van deze bevolking is overgebleven werkt meestal onder anderen op Java. Wat nu gebeurt, is een retributie van wreedheden die vroeger zijn begaan. De zonden van de vaders worden aan de kinderen bezocht tot in het zevende geslacht. Anderzijds gezien is het gunstig. Het is inderdaad een volkslot hiermee verweven. Dit gebeuren heeft uiteindelijk tot deze consequenties geleid. Geen betere heemeester dan de wet van oorzaak en gevolg: uitroeien, door het kwaad zichzelf ten gronde te laten gaan. Zij boeten mee uit de zonden die vroeger zijn begaan. De wereld is niet het einddoel, maar slechts een enkele trede op de Jakobsladder. Wreedheden betekenen niet, vernietiging waar het nodig is. Wreedheden betekenen, onnodig vernietigen. Vernietigen betekent, vernietigen omdat het noodzakelijk is. Als het niet zo was gekomen, dan zou intussen de mensheid wellicht weer zuiver dierlijk zijn.

Ik geloof in een vredesrijk dat nog wel even op zich zal laten wachten. De mens moet daar eerst geestelijk rijp voor zijn. Maar ik geloof niet in 1000 jaar als 1000-jarig rijk. Ik geloof in een vredesrijk dat geboren kan worden uit zijn bewust zijn en niet uit zijn lijden. Het jaar 1962 is belangrijk daarvoor. Ook het jaar 2160 is belangrijk. U kunt van mij aannemen dat, als de mensheid niet binnen 10 jaar afstand doet van haar egoïstische levenshouding, dat zij zich dan zelf ten onder gebracht zal hebben. Er zijn echter tekenen dat zo iets niet zal gebeuren, omdat de mensen zich anders gaan instellen, maar dan zal het een wereld zijn met heel andere wetten en stelsels. Met de huidige wetten is het niet mogelijk een en ander weer bruikbaar te maken. Met een lek schip kan men niet varen en dan zal de mens zijn oude opvattingen in het dok gebracht worden. Dan zal hij tot geheel andere inzichten moeten komen.

Op een ander vraag wordt geantwoord: Ik verwacht binnen 10 jaar allereerst een conflict tussen de grote mogendheden: een niet aangekondigde warme oorlog met bombardementen, van een betrekkelijk korte periode waarbij ik geloof dat binnen deze periode het volk in opstand komt in een staat die zeer absoluut is. Een totale ontwrichting van de wereld zal leiden tot het tot stand komen van een aantal overeenkomsten, die de mensheid het bestaan op aarde mogelijk maakt. Hieraan zal men toegeven. De laatste gekroonde hoofden zullen in 1965/6 hun positie verliezen. Men zal ze niet minderwaardig behandelen. Het zal een bevrijding zijn, ook voor hen die er bij betrokken zijn. Nog voor het uitbreken van dit gewapende conflict, dat nog wel even op zich zal laten wachten, zullen een groot aantal uitvindingen gedaan worden die grijpen naar de geest. Aan het onbewuste zal men speciale aandacht wijden. Eerst zal er een zenuwoorlog plaatsgrijpen, dan zullen er ziekten en afwijkingen genezen worden, die veel voorkomen in deze tijd. Deze periode is zeer belangrijk. In 1962, wanneer dit voltooid zal zijn, dus grote oorlogen tussen 2 grote mogendheden, de z.g. warme oorlogen, zal de wereld zich herstellen na de grote ontwrichtingen. Men verwacht verlossinggedachten van deze nieuwe tijd. De bevestiging is een eerlijke bevestiging van hetgeen in deze tijd door wreedheden en sluwheden misvormd werd. Het is een tijdperk van betekenis: hoge-punt-techniek, filosofie en grote geestelijke begaafdheid en meer meegeven.

Dan 2160: U maakt dit stoffelijk niet meer mee. Dit is de opbouw van een nieuw economisch systeem, een welvaart garanderende die een grotere vrijheid geeft dan heden; geen oorlog meer, maar wel revoluties. Tegen het eind van het jaar zal men kennis maken met een revolutie, niet zo groot als de Franse en Russische, die niet getekend wordt door wreedheden.

Na de Pauze. Er is een misverstand. Op de laatste bijeenkomst van dit jaar zal de instraling van de speldjes plaatsvinden, terwijl men van mening is dat dit hedenavond zal geschieden, Het spijt mij dat dit misverstand is ontstaan.

VRAGENRUBRIEK

De vraag betreffende de diepzwarte kleur is in onderzoek.

Vraag: Hoe is uw sfeer? Hoe moeten wij deze voorstellen?

Antwoord: Onze sfeer is een sfeer van vloeiende vormen. Het grootste gedeelte van onze sfeer wordt in kleuren uitgedrukt. Wij zien hier verschillende trappen, enkelen van ons zijn leraar. Wanneer wij denken in vormen bestaat het gedachte in vormen. Bij gelijkafgestemden worden deze vormen dan ook zo gezien. Onze sfeer is een sfeer waarin men al tot bewustwording is gekomen. In het wereldaspect wordt niet zeer creatief gewerkt. Gedachten worden omgezet in kleuren of in klanken. Klanken en kleuren zijn wel vrij ver verwijderd. De groten, de geïnspireerden in deze sfeer drukken met tegenzin deze in vormen uit. Wij leren allemaal in de geest. Ook hebben wij bepaalde taken aanvaard in de duisternis, of tussen licht en duisternis, om hen die daar vertoeven het licht te doen vinden. Verder houden zich sommigen met de geneeskunde bezig, zowel van geest als van lichaam. Sommigen zijn gespecialiseerd in het overbrengen van indrukken van onze sfeer in de wereld van de mensen, om gemakkelijk onze sfeer uit te drukken.

Vraag: Werkt U hoofdzakelijk naar de aarde toe of ook naar andere planeten?

Antwoord: Nee, niet naar andere planeten. Onze lijnen zoals wij dat noemen, gaan niet naar andere planeten. Het is voor ons zeer moeilijk de juiste toon te treffen van andere planeten. Spiritistische werkers zijn nog aardsgebonden, die zich niet kunnen uitdrukken in hogere sferen.

Vraag: Hoe lang duurt het dat bij dood de geest vrij is van het lichaam?

Antwoord: Een uur nadat de dood is ingetreden is het bewustzijn ontwaakt. In vele gevallen blijft de geest gebonden aan de aarde nadat het lichaam niet meer bestaat, dit kan soms jaren zijn. Wanneer je je bewust wordt van het geest zijn, kun je je ook weer gemakkelijk verplaatsen.

Vraag: Hebt U ook nut van armen en benen?

Antwoord: Mijn wil verplaatst zich en ik heb geen nut van armen en benen. De mogelijkheid bestaat dat wij bv. op twee, drie plaatsen gelijktijdig kunnen zijn.

Vraag: U hebt toch een vorm zo stel ik mij dat voor?

Antwoord: Als U het knopje van het licht omdraait, is er licht. Bij niet-omdraaien is er wel licht, maar U ziet het niet. Wij draaien als het ware door onze wil het licht aan. Zo is het ook met ons, wij zijn er wel maar je ziet ons niet. Wij zijn in het vormloze, maar wij nemen soms een vorm aan, die het meest bij onze bestaanskring past. Wij grijpen niet altijd naar onze laatste vorm terug. Er is een kracht die kan latent zijn. Zij wordt geactiveerd door onze wil. Wanneer ons bewustzijn door de wil overgebracht wordt, dan kan dit door een soort straling worden opgevangen zonder dat een vorm nodig is. Wij kunnen U waarnemen door Uw uitstraling. Deze vorm behoeft niet identiek te zijn aan de vormen waarin andere mensen U waarnemen, bv. lelijk of mooi. Door opeenhoping van kracht in een bepaalde ruimte wordt contact verkregen.

Vraag: Is het niet erg pijnlijk voor U als er mensen zich in gevaar bevinden en U kunt ze niet helpen?

Antwoord: Waarom zouden wij meer doen dan waarschuwen? De mens kan zelf door zijn wil zijn gehele leven omdraaien en iets heel gevaarlijks tot iets onbetekenends of omgekeerd maken. Ieder moet zijn eigen ervaringen opdoen. Soms is het zo dat wij iets zien als iets heel goeds voor die mens, als U dit ziet als iets heel droevigs. Lotservaring is het gemakkelijkst om er te komen. In de zin van fatalisme? Neen! Het is belangrijk om alles te doen wat ik doen kan en te zorgen dat de mens vandaag alles doet wat van hem verwacht wordt. Het is de beste wijze om door al deze moeilijkheden heen te komen. Heb je dat gedaan, dan laat de rest aan God over. Leven is de eeuwigheidgedachte, is leven in het heden.

Vraag: Elektronen bestaan uit trillingen. Wat trilt er nu eigenlijk?

Antwoord: Elektronen zijn opgebouwd uit een groot aantal deeltjes, 1021 geloof ik. Dit is het best te vertalen als magnetisch veld. Elektron is nu samenstelling uit deze kleine kern. Deze kracht is negatief. Als deze tot kern geworden zijn dan noemen wij dit een neutron. Het veld heeft een eigen kracht-

bindende kern. Waar bepaalde velden elkaar kruisen, kan in deze kruising een eigen veld met eigen uitstraling ontstaan. Is in de buurt een ander veld in de buurt van een kruising, dan ontstaat een werveling en dan komt er een eigen werveling en tracht terug te komen. Het is een veld dat in zijn eigen middelpunt zijn eigen kracht vindt, om een eigen kern heen.

HET SCHONE WOORD

Goeden Avond vrienden,

Wij moeten dan deze avond besluiten met het schone woord.

Voor ik daartoe overga wens ik iets te zeggen over het bekrachtigen van voorwerpen. Wanneer een verklaring onzerzijds gegeven, niet wordt begrepen door U, vraagt U dan na en anders luistert U goed want anders ontstaan er teleurstellingen, die wij ten zeerste zouden betreuren.

Voor "het schone woord" worden de volgende woorden vanuit de zaal genoemd; Verlangen - arbeiden - dennengroen - theorie - vrede.

Vaak is de vrede een theorie.

Dan kan hij niet blijven bestaan en blijft hij een onvervuld verlangen, maar wordt hij tot praktijk door de arbeid die hij zegent tot praktijk, dan blijft hij een eeuwig groenend dennengroen.

Vrede, een woord dat in vele toonaarden wordt herhaald.

Een rekening, aangeboden aan de wereld, die nooit wordt betaald, want wenst men vrede; is er verlangen naar vrede?

Er zijn andere wensen en die treden naar voren.

Onzekere vrede kan hen bekoren, met hun ideaal, met hun gedachte.

Maar men kan vrede als eeuwig bericht niet veranderen.

Vrede, een kerngedachte die als kleur van dennengroen eeuwig jong, altijd weer de wereld roept:

Kinderen, die daar zo vreemd tezamen groept,
en tracht elkaar met de dolk van het woord,
met de aks van de daad, de vrede te ontnemen,
de vrede niet te brengen,
maar te maken tot een praktijk van heel dit aardse mensenrijk.

Vrede van Uw verlangen zij vrede in het diepst van Uw hart.

Gij kunt geen vrede vinden zonder liefde,
liefde die niet persoonlijk is.

Niet handelend tot eigen nut en eigen doel.

Naasteliefde die niet afgaat op het eerste het beste gevoel,
nagaat hoe gij dient het beste,
wanneer gij die liefde hebt gevonden.

Dan volgt de rest der heerlijkheid,
als een licht dat de tijd overwint in eeuwigheid,
als een kind dat speelt in het licht van de goddelijke kracht.
Wanneer gij vredesgedachten kent,
dan zult ge ontworstelen U aan het beperkte eigen denken.
De Christus die ook in U leeft en leven wil,
ook U leven schenken wil.

Dan zult gij gaan bewust,

als een kind van God en vrede brengen allerwegen.

Dan heelt Uw hand en geeft Uw woord genade en Uw nabijheid zegen.

Dat dennengroen en kaarsenlicht
U steeds herinnere aan Uw liefdesplicht.
Dan denkt gij vol verlangen aan vrede en aan vrijheid.
U neemt gelijk het recht om anderen te oordelen
en velen zitten te oordelen over U.
Laat het nu werkelijk vrede zijn.
Brenge vrede aan elk mensenhart,
dan zal er vrede zijn in U en Kerstfeest.
Dan wordt alles goed.

Gij die zoekt, werpt toch ter zijde Uw oude theorie,
bezie liever de praktijk.
Sla aan de eeuwige akkoorden,
dat heet de daad.
Voor hem is geen feest, voor hem die haat,
zichzelf het merkteken Gods inbrandt.
Gaat licht en vrede geven.
De macht van de eeuwige vrede dale in U,
dat is mijn vurige bede.

Voor wie vrede hebben ontvangen
wordt het vrijheid van de geest, die verlost is.
Dan eerst zult gij begrijpen wat vrede betekent.
Rust volgde op de arbeid op de aarde,
die gewijd was aan de vrede.
Zo gij gaat arbeiden,
moet ge afleggen de valse moraal
en spreken uit het dennengroen der eeuwige taal,
van de zon die nooit sterft,
van God die altijd leeft,
van God die het Al geschapen heeft.

ASTROLOGIE (bladvulling, vervolg)

De twaalf tekens worden verdeeld in groepen van 4, nl.

♈, ♉, ♊, ♋ = hoofdtekens

♌, ♍, ♎, ♏ = vaste tekens

♐, ♑, ♒, ♓ = beweeglijke tekens

Zij vormen hoeken van 90° en 180° onderling



Verder kan men ook nog de volgende indeling maken:

3 vuurtekens – 3 aardtekens – 3 luchttekens – 3 watertekens.

Deze vormen altijd een hoek van 120° met elkaar.



De hoofdtekens beheersen hoofd en verstand.

De vaste tekens beheersen ziel en wil.

De beweeglijke tekens beheersen lichaam en zintuigen.

Veel planeten in vuurtekens maakt de geborene energiek, positief, impulsief, vooruitstrevend.

Veel planeten in luchttekens maakt de geborene begaafd, hoffelijk, denkend, idealistisch, maar meestal onstandvastig.

Veel planeten in aardtekens maakt de geborene nauwlettend, economisch, geduldig, gereserveerd, zwoegend.

Veel planeten in watertekens maakt de geborene negatief, gevoelig, dromerig, gemakzuchtig, romantisch.

Nu hebben al deze tekens een planeet tot heerser:

♈ heerser - Mars	♌ heerser - Zon	♐ heerser - Jupiter
♉ " - Venus	♍ heerser - Mercurius	♑ " - Saturnus
♊ " - Mercurius	♎ heerser - Venus	♒ " - Saturnus en Uranus
♋ " - Maan	♏ heerser - Mars	♓ " - Jupiter en Neptunus

Het ligt in de bedoeling om in de kortst mogelijke tijd over te gaan tot het maken van een horoscoop, want men moet niet uit het oog verliezen dat alles wat in ons orgaan wordt besproken maar zeer oppervlakkig is. Bij voldoende animo is het misschien mogelijk dat er een eenvoudig handboekje zal worden uitgegeven voor het maken van horoscopen met een wat ruimere beredening van deze materie.

Wij kunnen nu overgaan tot het maken van het geraamte van een horoscoop.



1. Eerste Huis: temperament; persoonlijkheid; voorkomen.
2. Tweede Huis: financiën; materiële leven; bezittingen.
3. Derde Huis: kleine reizen; studie; broers-zusters.
4. Vierde Huis: eigen huis; oude dag; vader.
5. Vijfde Huis: hartstocht; liefde - plezier; kinderen.
6. Zesde Huis: gezondheid; gedwongen - arbeid.
7. Zevende Huis: compagnon; huwelijk.
8. Achtste Huis: sexuele neigingen; erfenissen; levensschool.
9. Negende Huis: grote reizen; hoger denken; levensbeschouwing.
10. Tiende Huis: eer - naam; moeder; roeping.
11. Elfde Huis: vrienden - steun; hopen; wensen.
12. Twaalfde Huis; geheime vijanden; moeilijkheden.